

Dood is een onderdeel van het leven.  
Leven blijft altijd in je.....  
Ja, het wordt steeds stralender, telkens  
sterker.  
De novembermaand lijkt op de bomen  
langs de wegen.  
De gedachte aan de dood waait er als  
ware doorheen.  
In het vallen van de bladeren - in het  
donkere, jagende luchten en de  
korter-wordende dagen - ervaar je het  
grote geheim van de dood!  
Vanuit mijn gelovig denken aan  
Christus klamp ik mij stevig vast aan  
wat Hij zei tegen Martha, de zus van  
Lazarus.  
Zij stonden samen bij het graf en Jezus  
zei:  
"Ik ben de verrijzenis en het Leven.  
Wie in mij gelooft, zal leven ook al is  
hij gestorven en ieder die gelooft in  
Mij, zal niet sterven." (Joh, 11,25-26)



**De dood is geen einde,  
maar een begin**

**Parochie H. Stephanus  
Dieteren**

Jezus, door de doop hebt Gij hen  
aangenomen als Uw kinderen;  
door het vormsel werden zij  
doordrenkt van Uw Geest;  
in de Eucharistie hebben zij zich  
gevoed met het Brood van eeuwig  
leven;  
wees nu voor hen de bron van  
eeuwig leven.

**Allerzielen 2006**

**Tot God werden geroepen  
het afgelopen jaar:**

**2005**

16 november Frans Fiddlers

**2006**

1 januari	Sef Penders
8 maart	Piet Konings
15 maart	Thei Heijlighen
27 april	Lisa Maessen-Craenen
5 mei	Frans Bongaerts
7 mei	Mat Slangen
23 mei	Mia Schulpen
13 juni	Leny Halmans-Hofman

God, Gij hebt Uw eniggeboren Zoon,  
na Zijn overwinning op de dood,  
Uw koninkrijk doen binnengaan.  
Laat Uw gestorven dienaren en  
dienaressen delen in Zijn  
overwinning en voor eeuwig U  
aanschouwen die hun Schepper en  
Verlosser zijn.

Heer, geef hen allen de eeuwige rust.